

NICKBYGRUPPERNA ÅK 1-7

# ORDKONST ANTOLOGI

VÅREN 2024

LÄRARE ELLU ÖHMAN



SYDKUSTENS

ORDKONSTSKOLA

Eleverna i årskurs ett har hittat på sagor med hjälp av en fyrruting. Den följer berättarmönstret presentation, problem, lösning och slut. Eleverna har berättat sin saga åt läraren som har skrivit ner den. En del sagor handlar om elevernas egna mjukisdjurs äventyr, andra om djur och en om tre önskningar.

## Hjärtis äventyr



Varje dag när jag gick och sova med mitt mjukisdjur Hjärtis så vaknade det till liv. Sedan gick den runt i huset. Och när det blev tidig morgon så gick den tillbaka till sängen. Sedan tänkte Hjärtis en dag att den ville gå ut. Så den gick och gå i skogen. Den gick en liten bit, tills det kom en mamma som tog Hjärtis. Hon tänkte ge Hjärtis till sin elaka pojke. Pojken söndrade mjukisar och satt metallbitar i dem. Men Hjärtis rymde på natten från mamman och pojken. Och sedan sprang den genom skogen. Den sprang en liten bit och sedan gick den tillbaka till sängen med mig.

Nina Åbonde 7år

$E = mc^2$

## Hur Albert fick tre önskningar

Det var en gång en person som hette Albert Einstein. Han tog ett hjärta av en annan person. Hjärtat gav honom tre önskningar. Hans första önskan var att han skulle bli klok. Hans andra önskan var att han skulle få pengar. Hans tredje önskan var att han skulle få en familj. Han köpte ett fint hus och flyttade in i huset med sin familj.

Joar Burman 8år

## Sagan om björnen och blommorna



Det var en björn som hade vingar, men den använde vingarna bara då den gick till blommorna, för den älskade blommorna. Sedan en dag så började det bli kväll och just då så skulle björnen ta sin bästa blomma som var röd. Och sedan skulle den gå och lägga sig. Nästa dag så var den jätteivrig att gå och plocka sin bästa blomma, men sedan såg den att blommorna hade blivit jätteledda och de hade börjat sloka. Björnen blev ledsen och gick till sin egen säng. Nästa dag så skulle den vattna blommorna och den skulle ta vatten från ån. Sedan såg den en grå pensel. Då kom den ihåg att gräset också var grått. Sedan såg den ner på marken och allting var grått och inga löv fanns kvar på blommorna. Då tyckte björnen att den måste slåss mot penseln. Björnen förlorade sina vingar för att penseln hade rört vid vingarna. Men sedan vaknade björnen i fångelset. Sedan såg den att nyckeln var lite längre bort på golvet. Den hade en säng och en dyna och tog lite tråd från dynan och gjorde en ögla. Med tråden fick den tag i nyckeln. När den rörde vid nyckeln fick den tillbaka sina vingar. Sedan kom den ut ur fångelset och slogs med penseln och vann penseln. Sedan blev allt färggrant igen. Sedan ville björnen ha den röda blomman, men den visste inte var den var. Sedan kom dens mamma och sade: "Det gör ingenting, vi kan plocka blommor tillsammans!"

Malva Burman 8år



## Suos äventyr

Det var en gång en hund som hette Suo. Den promenerade till skogen och den såg en stor varg. Sedan blev vargen vrålhungrig, så Suo hämtade en hare åt vargen. Sedan blev vargen och Suo bästa kompisar. De simmade tillsammans och de plockade bär och svampar och åt dem tillsammans.

Ellen Harjula 8år



## Si och Potatismonstret

Den var en gång ett mjukisdjur som redan var levande. Man fick kalla den Si. Och den gick ut på en resa till skogen. Den träffade ett mega Potatismonster som var grönt och hade långa blåa naglar. Si for snabbt i gömman bakom ett träd. Och Potismonstret sade: "Okej då, hon for iväg!". Det var jättelång väg hem. Si hoppade fem kilometer. Efter fem kilometer såg hon sitt hem. Hon gick in i sitt hus och började sova. Hon sov hela sitt liv.

Freya Partanen 7år



## Fladdermusen och vulkanen

Det var en mjukisfladdermus som var inne i ett hus. Sedan kom en liten flygande fe med en trollstav. Den trollade fladdermusen så att den blev levande. Fladdermusen flög till en vulkan och där fanns lava. Han flög upp och upp, men lavan kom bara högre och högre. När han flög riktigt högt tittade han åt höger och där såg han vatten. Han grävde och gjorde så att vattnet rann mot lavan. Och lavan blev till sten och av lavan blev det ett stenhus. Av vattnet blev det en simbassäng utanför huset. Fladdermusen simmade i simbassängen. Den öppnade dörren till huset och tittade på allt som var fint i huset. I huset fanns en stor tv och mjukisar som levde.

Edward Rand 7år



De här dikterna är skrivna av elever i årskurs tre och fyra. Eleverna skrev dikterna inspirerade av Edith Södergrans dikt "Det underliga havet". I dikterna nämns händelser ur kända sagor.

## I sagornas värld

I det granna granna havet väntar farliga äventyr.  
Ingen kan, och ingen vet, vem som dem styr.  
Men ändå vill jag somna sött,  
och äta upp ett äppel rött.  
Men akta dig så du inte faller,  
långt ner i dödens galler.

Jag klättrar upp för ett lång långt hår,  
jag bygger ett hus som har rasa.  
Ändå får jag inga tår,  
Jag måste med fiskstjärt hasa.

Ronja Wilenius 11 år



## Magiska sagor

I det granna granna havet  
väntar farliga äventyr.  
Jag vill flyga på en magisk matta.  
Jag vill sova i 100 år.  
Jag vill inte tappa min röst,  
men jag vill ha fötter.  
Jag vill tugga på ett pepparkakshus.

Ella Visa 10år



## Jag vill det här i sagornas värld

I det granna granna havet  
väntar farliga äventyr.  
Jag vill få ett saftigt äppel  
och vakna av en förtrollad kyss.  
Jag vill fara till Agrabah  
och flyga med mattan och sen över hela världen.  
Jag vill fara till pepparkakshuset  
och äta massor med godis.  
Jag vill vara Elsa  
och få vinterkrafter.  
Jag vill fara till Atlantis  
och andas under vatten hela dagen lång.

Emilia Kauhanen 10år



## Äventyret med mattan

I det granna granna havet  
väntar farliga äventyr.  
I havet kan man flyga med en matta.  
Du kan också träffa en prins som kan pussa dig.  
Man kan också hitta ett pepparkakshus och äta det.  
Men du måste akta dig,  
så du inte tappar rösten när du äter mig.

Vella Sohlström 10år





## Vackra sagor

I det granna granna havet  
väntar många farliga äventyr.  
Jag vill smaka på pepparkakshus  
och glas av tunt tunt socker.  
Jag vill känna hur det känns att ha ben för första gången,  
glädjen av att kunna gå.  
Jag vill träffa glada små gubbar ute i skogen  
och visas runt i deras lilla hus.  
Jag vill sitta i ett hus av tegel,  
och känna mig alldeles trygg.

Miya Mannonen 10år



## Min dröm så klar

I det granna granna havet  
väntar farliga äventyr.  
Jag vill bli fången i ett torn  
och räddad av prinsen min.  
Jag vill sitta i ett hus av tegel  
och höra på hur vargen stånkar och stönar.  
Jag vill bita i ett äpple  
och få sova gott.  
Jag vill smaska på ett hus  
så min mun blir full.  
Jag vill tappa min röst  
och i pris få ben.

Elsa Sivonen 10år





## Vargen och kalaset

I det granna granna havet  
väntar farliga äventyr.  
Mitt hus står vid det granna vattnet.  
- Hoppas inte vargen kommer,  
till min granna granne.  
Jag har ett hus av trä.  
- Hoppas jag är ledig,  
så jag kan hjälpa min granna granne.  
- Jag har ju kalas idag.  
Vargen kommer aldrig till den som har kalas.  
Kalaset börjar nu.  
Vargen är utanför.  
Vargen blåser omkull huset.  
Vi måste flytta.  
Tegelhus är perfekt.  
Vargen klättrar genom skorstenen.  
Vi tänder brasan.  
Vargen hoppar ner och säger: Aajjj!



Nadine Sandström 9år

## Att hamna i sagan

I det granna, granna havet väntar ett farligt äventyr.  
Jag vill mysa i vargens mage med mormor min.  
Snön vill falla.  
Solen vill flyga med en liten kyss på din kind.  
Grisen pruttar i sommarvinden.  
Äpplen röda vill jag genast ha.  
Jag vill dricka min sköna saft.



Freja Andersson Hernandez 10år

De här två dikterna är bilddikter. De är skrivna av två elever i trean.



Einar Poutanen 10år



Elsa Mellbin 9år

Dikter om våren är skrivna av elever i årskurs tre och fyra. Eleverna inspirerades av texten om när mullvaden vårstädar i boken "Det susar i säven".

## Våren är här

Våren är här  
vattnet är varmt  
sjögräset vajar i sjön  
sjön skimrar i solskenet  
Växterna vaknar  
växer, vissnar inte,  
vajar i vinden.

Alva Lindblad 9 år



## Våren är vacker

Kuckelikuu, klockan är sju  
och jag hör fågelkvitter  
samt käkning av franska pastiller.  
När blommorna gror,  
och det börjar bli ljust  
växter jag sår.  
Växer snart upp.  
Påskharen kommer  
och påskägg man äter.  
Våren är vacker  
den kan man inte protestera mot.

Emma Sivelä 11år





Vår, vår, vackra vår

Vår, vår, vackra vår.  
Fåglarna sjunger och alla bra mår.  
Fåglarna piper och ån porlar,  
bina surrar och överallt sorlar.  
Solens strålar skiner i skyn,  
Allting börjar växa, speciellt i byn.  
Fina, fagra fåglar,  
fångar fisk i vattenfall.  
Träden börjar knoppas,  
björk, gran och tall.  
Vår, vår, vackra vår.  
Våren läker alla sår.

Saga Fraile 10år



Eleverna i sjuan har skrivit tips för alla som har glömt att göra läxan. Det här kan du då säga till din lärare!

## Tips för den som har glömt och göra sin läxa.

- Hunden åt upp den
- Katten rev sönder den
- Jag söndrade min bok
- Jag glömde
- Jag klämde ut en rejäl tandkrämsklump på boken
- Jag gav den till mamma
- Jag åt upp den
- Jag blev kidnappad och jag fick inte göra läxorna
- Jag spolade ner den
- Jag torkade min rumpa med läxan för wc-pappret var slut
- Jag gjorde en annan läxa istället
- Jag fick inte en läxa
- Jag gav den till julgubben uppe i Rovaniemi
- Julgubben ville inte ge en sådan julklapp till mig
- Pappa brände upp läxan för han gillade inte den
- Jag gav den till min farmor som inte kan någonting och hon bor i västra Chile
- Det var jul så jag fick inte göra den



Ida Poutanen 14år



## Tipslista för den som glömt göra läxan.

- Min hund fick vingar och flög i väg med läxan.
- En aalien landade i mitt sovrum och tog läxan till jupiter
- Min mormor satt läxan i sitt morgonkaffe och drack upp den
- Min bror nös och hela pappret blev grönt och slemmigt
- Jag blev kidnappad av Bolibompa-ligan och de tog min läxa
- Jag blev tvingad att jobba på McDonalds och hade så långa dagar att jag inte hann göra läxan
- Käärijä kom till mitt hem och sa att jag inte behövde göra läxan
- Jag var på fin middag med Sauli Niinistö som sa att matematik är dåligt (Sauli var president då texten skrevs)
- Jag blev inlåst på HopLop
- Min hund hade lös mage och råkade bajsar ner mitt papper
- Julgubben kom och bad mig bli en tomtensisse och tog mig till rovaniemi
- En ren gick på min dator, det var Rudolf (om läraren vill ha namn)
- Min dator blev nedspolad i toaletten
- Min mamma badade med datorn och den blev våt och gick sönder
- Min dator fastnade i farfars skägg
- Mormor sålde den på Facebook
- Min bror bytte den mot ett Pokemon kort
- Min hundvalp åt upp datorn och pappret

Matilda Liman 13år

