

Ordkonst

Munksnäs åk 3-5
Helsingfors



SYDKUSTENS

ORDKONSTSKOLA

Ordkonstlärare: Petra Norrgård

Kaninen Coco på rymmen

Det var en gång kaninen Coco. Som bor i skogen i en trädkoja, i ett litet träd. Kaninen Coco bodde med sin familj. Kaninen Coco tänkte en dag rymma. Hans mamma och pappa frågade varför han skulle rymma.

Mitt i natten rymde Coco från skogen. Första natten han var på rymmen träffade han rumpnissar och fick sova över hos dem. Rumpnissarna byggde ett hus åt Coco. Huset var gjort av käppar och mossa. Till morgonmål åt de bär och morot. När Coco ätit sitt morgonmål gick han till skogen för att titta hur det såg ut i skogen. Han gick långt in i skogen. Coco hittade bär och åt några av bären. När han ätit klart hörde han prassel i en buske. Coco blev rädd. Han trodde att det var en varg. Coco gick närmare och såg att det var hans kompis Kalle. Coco var helt förvånad att han hade kommit till skogen.

Coco undrade hur han hade kommit till skogen och vad han gör där. Han berättade om sin mamma och pappa som kommit till gräl. Då rymde Kalle mitt i natten till skogen över ån. Coco frågade om Kalle var hungrig. Kalle var hungrig. Coco kom att tänka på att hos rumpnissarna kunde de få mat och kunde sova i en natt till...

Författare, Axel Lassenius



Vampyrberättelsen

Det var en gång en pojke som hette Pete. Han hade en kompis som heter Viktor. Bägge två klättrar till sin hobby. En dag efter klättringen skulle de gå till Megazone och få vaka till klockan 22.00. Efter ett par timmar då det kommit fram till Megazone, såg Pete att det var något på tok med Viktor. Han såg väldigt hungrig ut.

När de var inne i labyrinten letade Pete efter Viktor. Då hördes ett skrik. Pete gick närmare och såg att Viktor hade blod runt munnen. Han var en vampyr. Pete sprang det fortaste han kunde hem. Han berättade inget för mamma och pappa. Pete och Viktor är inte kompisar längre.

Författare, Morris



Gruvrået

Det var en gång en chef som tog med sig tio arbetare som skulle gräva i ett berg. En dag rasade berget och då kom Gruvrået med lava. De stora stenarna från berget som rasat, höll nu arbetarna fångna. Arbetarna skrek och grät, medan de dog en efter en. Chefen dog också. Endast en arbetare klarade sig. Han hette Carl Svin.

Carl berättade flera år senare till elva arbetare om att man aldrig bör gå in i ett berg, för då kommer dess kung och du kan dö. Tyvärr lyssnade inte de elva arbetarna på honom. För nu är de elva arbetarna fångna i en annan gruva.

Författare, Winston



Halsbandet

Jag skall till min farmor för mina föräldrar kommer inte hem förrän klockan sju på kvällen. Så jag får gå till min farmor. Hon bor på vattenvägen 7A. Nu är jag framme hos farmor. När jag kommer in är det dammigt. Farmor är i köket. Hon lagar middag. Hon lagar fisksoppa. Undertiden som jag väntar att middagen är klar tittar jag in i vardagsrummet. Där ser jag ett gammalt fint halsband. Jag frågar om halsbandet, av farmor. Hon berättar att hon köpt halsbandet i Egypten, då hon varit där. Hon berättade att halsbandet engång tillhört en häxa. Häxan hade blivit jagad. Då häxan flög, tappade hon det. En man hittade halsbandet och sålde halsbandet till mig, berättar farmor. Wow, säger jag. Kunde inte föreställa mig att halsbandet tillhört en häxa.

Författare, Antonia



Rymdtävlingen

Det var en gång en rymdvarelse som bodde på solen. Han gick för att sova, men när han vaknar var han på Saturnus.

Rymdvarelse fick panik. Den såg många varelser som köa till en biljettförsäljare.

–Vad köar ni för? frågade rymdvarelse av en varelse med långa ben.

Varelse berättade att de köa till en galaktisk springtävling. Vinnaren kunde vinna ett rymdskepp. Rymdvarelse tänkte, att om han vann så fick han ett rymdskepp. Med den kunde han flyga hem. Han gick till den galaktiska springtävlingen. Tävligen började. De skulle springa runt Saturnus ring. Han sprang i 67 timmar och vann tävlingen. Han åkte hem.

Författare, Otto



Jag har en hemlig vän

Hon går i en magiskola den heter Abrakadabra. Där finns barn som skall bli magiker eller häxor. Hon har också en uggla som heter Snö. Den kan skicka och hämta brev till Maja. I skolan finns det fyra olika grupper, för eleverna. Grupperna heter; Mullvad, Orm, Kanin och Rävorna. Maja hör till Rävorna. Hon tycker att det är jättetrevligt i skolan för att hon får lära sig om trolleri, lära sig att experimentera och lära sig att flyga med kvastar.

Författare, Melanie



Emma i underlandet

Jag kom hem från skolan och låg sedan i sängen och hade det tråkigt. Mamma och pappa var på jobbet, så jag var helt ensam. Jag gick ut på gården för att leka. Under äppelträdet såg jag ett stort hål. Jag gick närmare. Hålet drog mig närmare och sen slukade hålet upp mig. Jag föll längre och längre in i hålet men det verkade aldrig ta slut.

Plötsligt såg jag att två schackpjäser som grälade om vilken färg som var bättre. Jag skulle ha velat hjälpa dem men jag föll vidare. Jag kom äntligen fram. Allt jag kunde se var träd som på något sätt hade slickepinnar i sig. Jag gick närmare och tog en slickepinne från trädet och tänkte just slicka på den, då kom en hund. Jag klappade hunden, den börja spinna. Och när jag kliade den bakom örat, börja den hosta upp såpbubblor. Jag tycker om att spräcka såpbubblor, så jag försökte göra det. Precis innan jag rörde en såpbubbla så spräcktes den. Jag gick vidare och märkte att lite längre bort fanns en annan människa som verkade vara på väldigt dåligt humör. Det fanns ett åskmoln ovanför honom och det såg ut att vara en riktigt stor storm. Jag bestämde mig för att gå vidare. Efter att jag gått en lite bit framåt, kom jag plötsligt till ett helt nytt område där det fanns godisbuskar ÖVERALLT. Men den gången bestämde jag mig för att inte smaka efter det som hänt innan. Då kom det ett hus med kaninöron precis framför mig.

Jag gick fram till huset, men dörren var låst så jag kunde inte komma in. Då hördes en röst som berättade en gåta som jag skulle lösa. När jag kommit på svaret, sa jag svaret högt. Svaret var rätt, men precis när jag öppnade dörren så vaknade jag. Det var en helt vanlig morgon och min mamma ropade på mig ” Emma kom och äta frukost ” jag gick till neder våningen. Resten av dagen var som tur helt vanligt.

Författare, Annabel Jansson



Tack,

för samarbetet!

Texterna är skapade under
läsåret 2023–2024



Ordkonstlärare: Petra Norrgård