

# Ordkonst

Fyyri åk 1-2

Kyrkslätt



SYDKUSTENS

ORDKONSTSKOLA

Ordkonstlärare: Petra Norrgård

## Måndag

Lisa-nalle har det tråkigt. Hon bestämmer sig för att gå till kaninen.

Hon går till kaninens hus. Men kaninen är inte där. Plötsligt kommer kaninens mamma.

- Var är kaninen, frågar Lisa-nalle.

- Hon är och simmar, svarar kaninens mamma.

Lisa-nalle väntar på kaninen tills hon kommer tillbaka hem, så att de kan leka.

Författare, Sofia



## Den magiska stenen

Det var en gång en hund som hette Mini.  
Varje dag gick Mini till skogen för att  
plocka bär.

Men en dag hittade Mini en sten som hade  
ett ansikte.

Stenen hade sneda ögon. När Mini sade, woff,  
öppnades stenen.

I stenen fanns en bok. Boken var magisk.  
Mini läste aldrig boken, för den ville sova.  
När Mini vaknade var boken borta. Mini gick  
till skogen och stenen var också borta.  
Stenen hade trollat sig bort.

Författare, Louisa



## Piraternas öde

En dag var det sex rövare på ett skepp.

Mitt ute på havet fanns en ö.

Piraterna bestämde sig för att släppa ner ankaret och kliva ner från skeppet på ön.

Mitt på ön hittade de en grotta. Piraterna såg en skylt var det stod: SÄG; FALL ALLA GURKOR FÖR ATT ÖPPNA.

Ledaren sade: Fall alla gurkor och puff öppnade sig grottan. Piraterna får syn på 3000 kg silver och diamanter. Piraterna tog till sitt skepp 3000 kg silver, diamanterna och tog det med sig hem.

De blev rika och lyckliga med allt de hade tagit. Sedan efter den dagen satt tre pirater i fängelse och tre var jättejätte rika.

Författare, Mira Ivarsson



## Spöket på öde ön

Det var en gång ett spöke som vaknade på en öde ö.  
Spöket ser bara vatten runt omkring sig.  
Spöket ser en kokosnöt. Spöket letar efter en käpp.  
Han hittar en käpp och försöker kasta den på kokosnöten,  
men han träffar inte.

Han ser en stuga. Spöket går in i stugan och inne i  
stugan fanns ett annat spöke.  
Det är jag. Plötsligt såg vi en människa och blev rädda.  
Jag började prata med människan. Vi hade roligt  
tillsammans. Vi lekte hela natten och nästa morgon såg  
vi en båt. I båten fanns min mamma och pappa.

Författare, Emilia Bergman



## Det magiska trädet

Det var en gång en pojke vid namnet Ali Baba.  
När han var på en promenad, hörde han koden till  
rövarnas träd. Han gick till trädet och sa koden  
och dörren till trädet öppnades. Han for in i  
trädet och dörren stängdes. Han klättra upp på  
guldhögen. Om några timmar kom rövarena in.  
De såg Ali stå i guldhögarna. De slängde honom i  
fängelset. Ali såg nyckeln, då den ramlade ner,  
så att han kom bort. Nu är han tillbaka till  
sitt hus.

Författare, Elia Nilsson



## En vacker sommardag på stranden

Det var en gång en flicka vid namnet Emma. Emma och hennes familj var på stranden. De hade tagit med sig muffinsar till stranden. Emma hade blivit så glad då hennes föräldrar hade berättat om detta dagen innan till henne. Så Emma bestämde sig för att göra en lista på allt som hon skulle göra där. Emma gjorde listan. På listan stod det: 1. Först fara till lekparken. 2. Äta muffins. 3. Simma. Emma gick till lekparken för att leka. Det var roligt, tyckte hon.

Efter att hon lekt, åt hon muffins. När hon hade ätit blev det dags att simma. Men när hon var på väg att springa i vattnet så snubblade hon. Hon började gråta. Plötsligt märkte hon en sten. Stenen var gammal och rostig. Det satt fast en snäcka i stenen. Emma tyckte att stenen såg värdefull ut, så hon tog den hem. När hon skulle visa den till sina föräldrar, kom en man och försökte ta stenen från hennes hand. Emma började skrika, men mannen fortsatte. Då sprang Emma efter honom.

Efter en stund lyckades Emma ta fast honom och slog honom i huvudet. Plötsligt började stenen lysa. Emma förstod inte vad som hände. Då stenen hade lyst klart, förstod hon att stenen var magisk. Allt kändes bra. Emma berättade till sin familj vad som hänt. Efter den här dagen, bär sig Emma stenen med sig vart hon än går.

Författare, Lumi Franck



Tack,

för samarbetet!

Texterna är skapade under  
läsåret 2023–2024



SYDKUSTENS  
**ORDKONSTSKOLA**

Ordkonstlärare: Petra Norrgård